

Wie? Wij zijn JV het knipperlicht, een groep jonge mensen vanaf 15 jaar. We komen elke 1^e en 3^e zondag van de maand na de avonddienst bij elkaar om de boel onveilig te maken in Philalethes.

Waarom? Om lekker te ontsnappen aan het alledaagse leven, tijd te maken voor je vrienden en met elkaar te praten over wat er speelt in ons leven. We hebben het ook over het geloof en wat het voor ons betekent om 'Christenen' te zijn. Dit doen we door op zoek te gaan in de Bijbel. Ook zingen we samen met ondersteuning van de band.



Jeugdvereniging

HET KNIPPERLICHT

Zie ook: www.jvhetknipperlicht.nl

Is dat alles? Nee, naast de gewone avonden hebben we ook avonden compleet in een ander jasje gestoken waar we vooral veel lol maken. Ook worden er andere activiteiten gepland, zoals het welbekende weekend waarin we samen weggaan. Als je wil weten wat daar allemaal gebeurt, moet je maar gewoon mee gaan. De groep klikt eigenlijk altijd zo erg dat we naast de geplande dingen ook nog op andere momenten samen dingen ondernemen. Vrienden maak je sowieso.

En? Ben je nou nieuwsgierig geworden naar wie wij zijn? [Kom dan naar de startavond in Philalethes, 26 september vanaf 19:30 ! \(Neem je fiets mee!\)](#) Sleep al je vrienden, je broer of zus mee, wees welkom. De eerste 'officiële avond' is gepland op 4 oktober in de grote zaal van Philalethes om 19:45. Dit alles corona-proof uiteraard.





Jeugdvereniging
HET KNIPPERLICHT

Hey [NAAM]! JV Het Knipperlicht nodigt jou uit op 26 september vanaf 19:30 uit voor de startactiviteit, we verzamelen in Philalethes

GEZELLIG & LEERZAAM

Ben jij er ook bij?

